

HEVIGE STRIJD IN HART VAN BERLIJN—Hitler in den val?

- WESTEN: Bremen capituleert, Amerikaner aan de Donau
- OOSTEN: Berlijn omsingeld, Stettin en Brno veroverd
- ZUIDEN: Geallieerden in Verona, Duitschers vluchten
- LUCHTFRONT: Berchtesgaden in puin gelegd

Londen, 27 April.—Berlijn is omsingeld, de Russen zijn het centrum met de regeringsgebouwen tot op 1 kilometer genaderd. De gevechten zijn verwoed. Ook in Bremen is hard gevochten, maar behalve de haven is nu de gansche stad in Britse handen. In Zuid-Duitsland heeft generaal Patton weer snelle successen geboekt. Hij bereikte op enkele plaatsen de Donau, en overschreed gisteren de Oostenrijkse grens in de buurt van Passau. Ook vanuit het Zuiden wordt het Duitse Alpenbolwerk ernstig bedreigd. De Geallieerde legers in Italië hebben de Duitschers vernietigend verslagen. Bologna, Parma, Ferrara en Verona zijn veroverd, de Adige (Etsch) is overschreden, en Italiaanse partizanen hebben—volgens radioberichten—de macht overgenomen in Genua en Milaan.

In Nederland
De gevechtshandelingen in Nederland gedurende de afgelopen dagen zijn op beperkten schaal geweest.

Bij Delfzijl zit nog een aantal Duitschers. De Canadezen hebben nu bij Nieuweschans de monding van de Eems bereikt. Zij kwamen daar onder vuur van de kustbatterijen van Emden.

Enkele dagen lang hebben Britse troepen twee kleine brughoofden gehad over de Maas, in den Bommelwaard. Zij hebben zich daaruit evenwel moesten terugtrekken.

Aan de Grebbelinie is nog geen hevige strijd ontbrand. Ten Noorden en ten Zuidoosten van Amerfoort is wel eenige terreinwinst geboekt, maar de Duitschers verdedigen zich hardnekkig. Alle bruggen rond Amerfoort zijn opgeblazen.

In Berlijn
Regiment van Russische troepen trekt Berlijn binnen. De groote autowegen die naar de stad leiden, zijn propvol Russische tanks, kanonnen, vrachtauto's, veldkeukens,

en allerlei types voertuigen. De strijd is bloedig. Berlijn staat in brand. De stad ligt onder het onophoudelijk vuur van honderden zware Russische batterijen. Zoo dik zijn de wolken van stof en rook dat men op 5 kilometer afstand van het centrum niet meer kan zien of de zon al of niet schijnt. Berlijn wordt verpulverd. J.1 Woensdag werd de stad omsingeld waarin zien, volgens Duitse berichten, ook Hitler zelf nog zou bevinden. Bijna de helft van de stad is al in Russische handen.

Berchtesgaden gebombardeerd
J.1. Woensdag is de villa van Hitler te Berchtesgaden zwaar gebombardeerd door Lancasters van de RAF, geëscorteerd door Amerikaanse jagers. SS-kazernes werden met den grond gelijkgemaakt. Hitlers verblijf werd door voltreffers in een puinhoop veranderd. Rookwolven stegen tot 3 kilometer hoog op.
"Het was de hel op aarde," zei een Britsch waarnemer. Of de duivel er aanwezig was, is onbekend.



De situatie aan de fronten, Woensdagavond 25 April (Times.)

AN DIE DEUTSCHEN TRUPPEN

Generalleutnant Heinrich Kirchheim, Träger des Pour le Mérite und des Ritterkreuzes, hat am 25. April den folgenden persönlichen Appell an Generalfeldmarschall Keitel und an die Befehlshaber der noch kämpfenden deutschen Truppen gerichtet:

"Ich hatte die Absicht, Ihnen, als dem Rangältesten militärischen Berater des Führers, von Magdeburg aus zu melden, welche erschütternden Beobachtungen ich in diesen Tagen bei unseren Truppen machen musste.

"Auf amerikanischer Seite focht der Feind immer in mehrfacher Überlegenheit und mit frischen weil nicht auf Fußmarsch angewiesenen Truppen. An Panzern und Artillerie betrug die Übermacht manchmal das Zehnfache. Diese waren ausgestattet mit unerschöpflichen Munitionsvorräten.

"Sie, Herr Generalfeldmarschall, sind über unsere Lage genau orientiert. Sie wissen, dass ein weiterer Widerstand aussichtslos und zwecklos ist. Der Krieg ist—das ist nun nicht mehr zu ändern—rettungslos verloren.

"Wir brauchen um unserer Ehre willen nicht weiter Krieg zu führen, ja, dürfen es nicht. Unsere Ehre erfordert viel mehr, unsere Niederlage uns einzugestehen und unser schweres Schicksal mit Würde auf uns zu nehmen.

"Deshalb darf jetzt nicht mehr ohne Zweck und Ziel geopfert werden und das letzte, das noch übrig geblieben ist vom Volksvermögen, sei es zum Beispiel in Holland oder in Bremen, darf nicht noch nutzlos durch Artillerie und Fliiegerbomben zerstört werden.

"Da es mir sehr zweifelhaft erscheint, ob diesem Appell Erfolg beschieden sein wird, wende ich mich auch an unsere höchsten Führer, die noch die Reste unserer Front kommandieren. In der jetzigen Lage kann sich kein Offizier noch an seinen Eid gebunden fühlen. Unsere Soldatenehre kann nur noch die eine Aufgabe kennen, dem aussichtslosen Kampfe sofort ein Ende zu machen."

De val van Hermann Goering

Londen, 27 April.—Gisteravond om 10 uur deelde Radio Hamburg mede: "De Rijksmaarschalk Hermann Goering lijdt aan een hartkwaal welke acuut is geworden. Hij heeft daarom verzocht, het bevel over de Luftwaffe te mogen neerleggen. De Führer heeft dit verzoek ingewilligd, en tot opvolger benoemd kolonel-generaal Ritter von Grein." Dit nieuwsbericht kreeg een onopvallende plaats in het radiobulletin van den Hamburgschen zender.

Vergane glorie
Goering—zoo hij nog leeft—is 52 jaar oud. Op 1 September '39, den dag waarop de Duitschers Polen aanvielen, werd hij door Hitler tot zijn opvolger benoemd. Hij was de eenige z.g. Rijksmaarschalk.
Na den Wereldoorlog leefde Goering geruimen tijd in Zweden, waar hij als morfist verpleegd werd in een krankzinnigengesticht. Van daaruit vond hij rechtstreeks zijn weg naar de Nazi-beweging. Hij was een van de scheppers van de Luftwaffe, en leidde persoonlijk vanuit Frankrijk enkele zware luchtaanvallen op Londen. In 1915 had Goering zelf leeren vliegen. Hij maakte toen deel uit van het Richthofen-eskader.



Duitschers marcheeren naar de krijgsgevangenenkooien. Zij gaven zich over bij den strijd te Verden, 22 km. ten Zuidwesten van Bremen.

7 Dagen

Vrijdag, 20 April. Canadeezen in Hoewelaken. Neurenberg veroverd. Franschen in Rottweil, 18 km. ten N. van de Donau. Amerikanen bombardeeren spoorwegen rond Berlijn. RAF spoorwegen tusschen München en Praag. en Regensburg. Duitse slagschip *Lützow* tot zinken gebracht. Russen bij Bautzen.

Zaterdag, 21 April. Amerikanen in Dessau en Asch (Is.-Slow.) Russen beschieten centrum van Berlijn. Bologna veroverd. Kloesloe opnieuw gebombardeerd. Twintig-jarig Russisch-Poolsch niet-aanvalsverdrag gesloten. 350 Vl. Forten bombardeeren spoorwegen in Beieren.

Zondag, 22 April. Bremen gebombardeerd door RAF. Russen 5 km. van hart van Berlijn. Geallieerden in Italië 30 km. ten N. van Bologna. Molotow arriveert in Washington.

Maandag, 23 April. Canadeezen in Bommelerwaard. Aanval op Bremen bezint. Bremen gebombardeerd door RAF. Patton 20 km. van Regensburg. Russen maken verovering bekend van Frankfort en Kottbus, en dringen in centrum van Berlijn door. Geallieerden aan de Po. Conferentie tusschen Stettinius, Eden en Molotow in Washington.

Dinsdag, 24 April. Appingedam bevrijd. Uim veroverd. Hevige strijd bij Regensburg. RAF bombardeert spoorwegen bij Hamburg. Eén-derde van Berlijn in Russische handen. Fürstenberg, Guben en Grossenhain veroverd. In Italië Ferrara, Modena en Spezia veroverd.

Woensdag, 25 April. Canadeezen bereiken Dollard ten Z. van Emden. Patton bereikt Regen (ten O. van Regensburg). Lancasters bombardeeren Hitlers buitenhuis te Berchtesgaden. Forten van Wangerooze gebombardeerd, evenals Skoda (Pilsen). Berlijn omsingeld. Geallieerden over de Po. President Truman opent conferentie van San Francisco.

Donderdag, 26 April. Bremen capituleert. Patton bij Ingolstadt (ten N. van München aan de Donau). Russen veroveren Siemensstadt, Königswusterhausen en Stettin. Verona veroverd. Geallieerden over de Etsch (Adige). Maarschalk Pétain aan de Fransche grens gearresteerd. Maarschalk Goering valt.



De rollen zijn gekeerd! In het interneringskamp Bergen-Belsen waar 60.000 menschen in staat van volledige uithongering werden aangetroffen, moeten de SS-bewakers aantreden onder gewapend Britsch toezicht. Zij worden vervolgens onder geleide aan het werk gezet. Hun eerste taak was het passend begraven van duizenden slachtoffers.



Bewaart dit blad niet als aandenken! Het is vaderlandsche plicht, het voorzichtig en snel door te geven.

Links: Volkssturm marschier!—Naar de kriegsgevangenkooien! Generaal Kirchheim wiens oproep wij op de eerste pagina in het Duitsch afdrucken, verklaarde dat hij nog nooit zulk een treurig schouwspel had gezien als de ten strijde trekkende Volkssturmbataljons.

Van Overal

- De Russen hebben den Franschen staatsman Herriot bevrijd. Herriot heeft herhaaldelijk tegen Duitse maatregelen in bezet Frankrijk geprotesteerd.
- 45 staten zijn vertegenwoordigd op de conferentie van San Francisco. De Nederlandse delegatie staat onder leiding van minister van Kleffens. Suriname en Curaçao hebben er hun leden in, terwijl Indië vertegenwoordigd is, zoowel door den luitenant-gouverneur-generaal Dr. van Mook, als door den journalist Boerna-hoedijn, een der leiders der nationalistische beweging.
- De NSB-ers uit de Noordoostelijke provincies zijn voorloopig opgesloten in het beruchte kamp Westerbork, waar zij door vroegere Joodse geïnterneerden worden bewaakt.
- De Berlijnsche radio op 26 April: "Bedenk U tweemaal alvorens Uw vrienden op te bellen, U zoudt wel eens een Rus aan de telefoon kunnen krijgen."
- Gedurende de afgelopen maanden vielen 1050 V2-raketprojectielen op Zuid-Engeland. 2754 personen werden gedood, 6523 ernstig gewond.
- Op 23 April verklaarde een Duitse radio-omroep dat Hitler zich in Berlijn bevond om persoonlijk de verdedigers der stad aan te voeren. Een ander Duitsch station sprak dit bericht tegen en zei dat het een "vuile leugen" was. Den volgende dag werd de tegenspraak opnieuw tegengesproken. Wellicht zijn er meerdere Hitlers. . . .
- De Tsjecho-Slowaaksche regering in Kosice hecht den algemeenen opstand der Tsjechen in Bohemen en Moravië afgekondigd, om mede te helpen de Duitschers van hun grondgebied te verdrijven.
- De Duitse radio (26/4): "Wij strijden tot den laatsten man voor het geluk van ons volk, waarvoor wij meer hebben gedaan dan elke andere mogendheid ter wereld."
- H.K.H. Prinses Juliana heeft op 25 April 250 Nederlandsche kinderen bezocht, die in een landhuis in de buurt van Sheffield verblijfhouden.
- Het eerste nummer is verschenen van *Het Venster*, bevattende een bloemlezing van interessante artikelen uit de wereldpers en hoofdstukken uit belangrijke boeken, verschenen tijdens den oorlog in de oorlogvoerende landen. Een deel der oplage is bestemd voor bevrijd gebied, een grooter deel blijft bewaard voor het Westen des lands.



Op Hitlers 56sten verjaardag, 20 April 1945, gaven de Duitschers in Neurenberg zich over. Amerikaansche tanks rukken op door wat eens de straten waren waar de Nazis z ngent *Heute gehört uns Deutschland, und morgen die ganze Welt!*