

DE VLIEGENDE HOLLANDER

DUITSCHLAND
KAN
DEN OORLOG
NIET
WINNEN

VERSPREID DOOR DE R.A.F. OP WEG NAAR DUITSCHLAND.

ZATERDAG, 22 MEI 194.

Bommen op de Roerdammen *Het Roerdal door verwoesting geteisterd*

NEGENTIEN LANCASTER-BOMMENWERPERS, MET MIJNEN BELADEN, EN GEVLOGEN DOOR BEMANNINGEN, DIE SPECIAAL VOOR HUN GEVAARLIJKE TAAK waren voorbereid hebben in den vroege morgen van den 17den Mei een breuk geslagen in den grooten stuwdam van de Möhne, zijrivier van den Rijn, en in den stuwdam van de rivier de Eder. Tengevolge daarvan zijn hoogovens buiten werking gesteld, elektrische installaties, bruggen, spoorwegen en dijken weggevaagd.

Een gedeeltelijke lucht-verkenning van het Roerdal den dag na den aanvan toonde aan, dat het water het Roerdal overstroomde. Spoorwegen en bruggen waren vernield, hydro-electrische centrales waren beschadigd of vernield, en een spoorwegterrein stond onder water.

Vervolg op Blz. 4



VOOR



Door het wegstromen van het water zijn de Modderbanken drooggelegd

Door het wegstromen van het water zijn de Modderbanken drooggelegd

De Mohnedam

Het bruischende water stort zich uit door het gat

Hier stond de elektrische centrale

NA

Op de linkerfoto ziet U den stuwdam met de elektrische installatie, die na den aanval door het kokende water werd weggeslagen.

DE VLIEGENDE HOLLANDER

Vlieg uit!

Vlieg uit, "Vliegende Hollander"! Vlieg uit, van het vrije Engeland, door de duisternis van de nacht, naar het gemarteld volk aan de Noordzee, daal daar fladderend neer boven de steden en dorpen, boven de boerenhoeven en velden, en vlieg door het land, van oog tot oog, van hart tot hart! Vlieg uit met het nieuws der naderende bevrijding!

De verwaten bezetter meent het Nederlandsche volk te kunnen opsluiten in de kale cel van zijn Nazi-leugens, zonder dat het langer de klanken der vrije wereld verneemt. Hij rooft de radio-toestellen. Het is een bekentenis van onmacht. Het is een ere saluut aan het trouwe Nederland. Het is een symbool van Duitschen angst. Maar het is tevens een gevaarlijke, pijnigende aanslag op strijdend Nederland.

In dit beslissend jaar moet en zal het nieuws het Nederlandsche volk blijven bereiken!

Nooit zal de vijand geheel het radio-contact kunnen verbreken dat in drie jaar van oorlog gegroeid is tusschen Nederland, Radio Oranje en de BBC. Gefluisterd, gesproken, uitgetikt en gestencilled zal het dagelijksche nieuws door Nederland de ronde blijven doen. Maar ook gedrukt zal het, regelmatig, het Nederlandsche volk bereiken, zijn hart verwarmen en zijn strijd lust vergroten. Naast de frissche maandelijksche vlaggen van de "Wervelwind" voegt zich nu de "Vliegende Hollander" als regelmatige uitgave waarvan dit het eerste, zeer bescheiden nummer is. Dit blad zal groeien! En zijn nieuws-samenvattingen en -overzichten, zijn foto's en caricaturen, tegelijk zakelijk en strijdbaar, zullen verhalen van nieuwe nederlagen, die tot de volledige vernietiging van den vijand zullen leiden. Het werelddeel Afrika is bevrijd. Wij gaan een zomer tegemoet die alle vorige in felheid van strijd zal overtreffen.

Vlieg uit dan, "Vliegende Hollander"! Vlieg van hand tot hand, van mond tot mond!

De bezetter die het Nederlandsche volk reeds heeft uitgeschud en gemarteld, beroofd, gegeeseld en ontkracht, wil het nu ook langzaam smoren en verstikken. Hij wil Nederland verhinderen, de zuivere lucht van het Geallieerde oorlogsnieuws in te ademen.

Het zal hem niet gelukken!

Vlieg uit dan, "Vliegende Hollander", op de vleugelen van onverzwakt vertrouwen in de heilige zaak van vrijheid en onafhankelijkheid, en van onbezweken trouw aan Oranje!

Vlieg uit! En moge het aantal Uwer vluchten beperkt zijn en het onsterfelijk Nederland spoedig herrijzen tot nieuwe glorie.



Evening Standard, Londen, en Manchester Guardian.

DE TERUGTOCHT UIT DE LUCHT

Churchill zegt: moeten oorlog niet laten voortslepen

TOEN Churchill Woensdag 19 Mei voor den Senaat en het Huis van Afgevaardigden der Vereenigde Staten het woord nam, juichten de leden hem anderhalve minuut toe.

De toespraak werd door alle Noord-Amerikaansche omroepstations uitgezonden en onmiddellijk in twintig talen vertaald. Zij legde sterker dan ooit den nadruk op de banden die de twee groote democratiën van het Westen vereenigen. "Zware rampen overvielen ons en onze Nederlandsche bondgenooten in het oorlogstheater van den Stillen Oceaan. De Japanners hebben de landen en eilanden waar zij gulzig naar snakten, bezet. De Philippijnen zijn geknecht, de kleurige en glansvolle eilanden van de Nederlandsch Indischen Archipel zijn onder den voet geloopten.

Mijnheer de President, Mijnheer

de Voorzitter, dit alles moeten wij terug veroveren en voor vele andere dingen zal de vergelding niet uitblijven (Toejuichingen).

Ik wensch hier te verklaren dat wij, Britten, minstens evenveel belang bij het onverbidde voortzetten van den oorlog tegen Japan hebben als Amerika. (Toejuichingen.) En ik sta hier om te zeggen dat bij dezen oorlog het beste strategisch gebruik zal worden gemaakt van onze legers, zoo lang wij ademen en zoo lang er bloed in onze aderen stroomt (Toejuichingen).

De Minister President van Groot-Brittannië vervolgde:

"Het Afrikaansche uitstapje van de twee Fascistische tyrannen heeft hun landen 950.000 dooden en gewonden gekost. Bovendien werden 2.400.000 bruto ton aan schepen tot zinken gebracht en bijna 8.000 vliegmachines vernietigd, terwijl in deze laatste cijfers het groote aantal beschadigde schepen en vliegmachines niet is inbegrepen. Verder heeft de vijand nog verloren: 6.200 kanonnen,

2.550 tanken en 70.000 lorries. . . . Het fiere Duitsche Leger heeft weer eens de waarheid bewezen van het gezegde: "De Mof heeft je of bij de keel, of hij ligt aan je voeten." . . .

Over den oorlog tegen de U booten sprekende, zei Churchill:

"Het door ons vernietigde aantal U-booten heeft dit jaar, zooals de Minister van Marine zal bevestigen, alle vorige cijfers overtroffen en de laatste drie maanden, en in het bijzonder de laatste drie weken, alle records geslagen. Dit is natuurlijk voor een deel toe te schrijven aan het grotere aantal U-booten, dat thans opereert, doch het is tevens het gevolg van de grotere doelmatigheid en de steeds toenemende energie waarmee zij worden bestreden en de nieuwe uitvindingen die voortduren worden toegepast."

De Minister President vervolgde:

"Als wij de ruïne en de siaceningen die deze landen over zoovele rampzalige streken hebben gebracht willen bekorten, dan mag onze energie geen enkel oogenblik verflauwen en onze inspanning geen oogenblik verslappen."

Minister Gerbrandy tot gedemobiliseerden: meldt U niet aan!

DE geallieerden loopen den wedstrijd der bevrijding, de Duitschers dien der uitmerging van Europa. Hoe vlotter de bevrijding vordert en hoe stroever de uitmerging verloopt, des te beter voor het in nood verkeerend Europa.

Het is duidelijk, wat U, zoolang die wedloop duurt, te doen staat. De uitmerging met alle middelen, die U ten dienste staat, belemmeren Uw volkskracht zo gaaf mogelijk houden.

Het is nu wel zeker, dat ieder, die de grens naar het oosten passeert, in doodsgevaar gaat verkeer. Duitsland wordt in den tijd, die komt, met brand- en ontploffingsbommen bezaaid. Wij raden U: doet alles om uit die hel vandaan te blijven.

Uw vaderlandsche plicht om eenmaal tegen Uw wil daar aangekomen, al Uw vindingrijkheid aan te wenden, opdat niet het werk Uwer handen tegen Uw volk en Uw bondgenooten worde gericht, stelt U bloot aan de wraakzucht van den tyran.

In het doodsuur van zijn bezwijkende benden zal hij trachten U ginds als gijzelaars of als oorlogsmateriaal te gebruiken.

Kortom, de tyran offert U up om het eigen vege lijf en dat van zijn kliek te bergen.

Ge leeft in den totalen oorlog.

Daarom mede droeg de Nederlandse regering alle werkenden in overheidsdienst weloverwogen om alles te doen om de maatregelen van den bezetter te verijdelen. Een ambtenaar, die medewerking aan de uitmerging, lingsmaatregelen verleent, onder welk schoonschijnend excuus dan ook, vraadt de zaak des volks.

Daarom gaf de Nederlandsche regering weloverwogen aan de gedemobiliseerden den wenk niet in den val te loopen. Met welk een geslepenheid de bezetter te werk gaat, blijkt wel uit het feit, dat hij, die alle volkenrecht vertrappt, in dit geval op Uw gevoel voor internationaal recht ging werken.

Nota bene: na de capitulatie zijn met medeweten en goedvinden der Duitse militaire gezaghebbers alle Nederlandsche militairen gedemobiliseerd; ze werden niet alleen met groot verlof gezonden, hun uniformen en uitrustingsstukken deed men hen inleveren. Ze werden militair af en werden burger, daarmee vielen ze onder de regelen van het landoorlogsreglement voor burgers. Registratie dezer mannen, gericht op wegvoering of tewerkstelling in de vijandelijke oorlogsmachine, is in krasse tegenspraak met het volkenrecht. En de vrijlating der eerste krijgsgevangenen geschiedde onvoorwaardelijk omdat—aldus de bezetter—de oorlog met Nederland geëindigd zou zijn.

Het is er den vijand altijd om te loopen de bevrijding te vertragen en de uitmerging te bevorderen.

Daarom klonk het parool der Nederlandsche regering aan de gedemobiliseerden: meldt U niet aan.

En daarom klinkt thans vanzelfsprekend haar waarschuwing: Weet wel waar de nieuwe aanmeldingsorder

VON ARNIM IN ENGELAND

Generaal Von Arnim, Opperbevelhebber van het voormalige Afrika Korps, nadat Rommel Tunesië had verlaten, is nu in Britsche krijgsgevangenschap. Hij is een der 26 generaals van de Asmogendheden, die met 224.000 manschappen tijdens de laatste gevechten in Tunesië gevangen werden genomen.



voor allen van 18 tot 35 jaar toe leidt; kent U roeping! Verijdelt met elk doeltreffend middel 's vijands opzet.

Ambtenaren, zorgt dat de maatregelen tegen Uw landgenooten gericht, schipbreuk lijden, oud-soldaten en alle belanghebbende burgers: laat Uzelf en Uw volk niet willoos uitroepen! Europa's ontzet komt nader!

Maar, werpt ge misschien tegen: de onderdrukker heeft thans de macht op het vasteland.

Landgenooten, het is de totale oorlog, voor het Britsche volk, voor Uw eigen strijders en koopvaarders hier; het is de totale oorlog ook voor U. Weifeling in Uw verzet uit vrees voor de gevolgen nu beteekent groter rampspoed voor Uzelf of Uw kinderen later.

Landgenooten, toont bovenal in deze dagen zelftucht in U geduld. Tenzijder tijd als Uw onder- of bovengrondse tegenwerking tegen 's vijands maatregelen Uw zenuwen spant, is de bondgenootschappelijke voorbereiding van het ontzet in gang. Maar dat ontzet, dat onze geallieerden zijn honderdduizenden gaat kosten, heeft juist in zijn voorbereiding, die grondig moet zijn, tijd noodig. De grondig

voorbereide campagne van Noord-Afrika, waar 's vijands positie ongunstiger was dan thans in Europa, nam 6 maanden in beslag.

En gij landgenooten, die de leiding hebt in de ondergrondse pers, in gemeine organisaties of op welke verantwoordelijke post ook, blijft vastbesloten voortgaan met de uitmerging te verijdelen, met Uw medeburgers een hart onder den riem te steken, met de hoop der bevrijding levend te houden; blijft het uur daarvan geloovig afwachten. De vijand kan een te vroegtijdigen opstand/der weinigen gemakkelijk dempen. Den volhardenden lijdlijken weerstand en de christelijke ongehoorzaamheid aan zijn heidensch streven getoond door een volk van 2 miljoen, kan hij niet breken. Daarom is ge disciplineerd wachten, gepaard met steeds aan de omstandigheden aangepast verzet, goed beleid. De dag waarop, op hun tijd, de legers der bevrijding, speciaal van U, volk van Nederland, de medewerking behoeven, zal U nauwkeurig en onduidelzinnig worden gemeld.

Het uur Uwer bevrijding komt zeker, op God's tijd. Uw Grootte Wachter sluimert niet!

STIJGENDE SPANNING IN HET OOSTEN

AN het Oostelijk front in Rusland stijgt de spanning, van week tot week, en van dag tot dag. De bodem is gedroogd, de modder is verdwenen, het seizoen voor groote operaties is opnieuw aangebroken. Vorig jaar zetten de Duitschers op 9 Mei op de Krim hun eerste, groote offensief in, en brak op 14 Mei een tegen-offensief los van Timosjenko ten zuiden van Kharkof. Dat tegen-offensief heeft der grooten zomer-doorbraak van de Duitschers naar de Wolga en der Kaukasus wel kunnen uitstellen maar niet kunnen verhinderen.

Hoe anders is de situatie thans!

De Duitschers hebben in de afgelopen twaalf maanden onge twijfeld zwaardere verliezen geleden dan de Russen. De Russische industrie is gegroeid, de Duitse heeft zwaar geleden onder de bombardementen van de RAF. Het is de vraag of de Duitse leger kwalitatief nog het oud is. Het Russische daarentegen heeft een groote tactische en strategisch ervaring opgedaan. Met ander woorden: de krachtsverhouding tuschen het Duitse en het Russisch leger is in het vervolgen jaar ver ander ten gunste van de Russen.

De Russen weten dat, en uit de Eér Mei-Dagorden van Stalin, uit ander artikelen en redevoeringen van hu leiders en uit de militaire overzicht van het blad van het Rode Leger, "D Roode Ster", spreekt een sterk gestege zelfvertrouwen. Niet dat de Russen zich illusies maken over een gemakkelij terugwerpen van den vijand! Met he realisme dat hen altijd gekenmerk heeft, zeiden zij dezer dagen: "D bitterste strijd ligt achter ons; d zwaarste strijd ligt vóór ons."

Hoe zien de Russen de situatie?

Zij achten het waarschijnlijk dat d Duitschers alle beschikbare krachte zullen werpen in een wanhopig zomer-offensief waarvan het voornaamst doel is, het Russische leger als actieve factor uit te schakelen voor de period waarin de aanvallen op de Vestin; Europa ondernomen zullen worden; waartoe op de conferentie van Casa blanca besloten is. De Russen zij er van overtuigd dat zij dat Duitse wanhoops-offensief kunnen verijdelen waarna zij hunnerzijds tot het offensief kunnen overgaan.

De Duitschers hebben hun volk nie de stellige belofte van een zomer-offensief durven doen. Wel hebbe zij bij hun soldaten groote ver wachtingen opgewekt met hun z.g. "Tiger"-tanks. Deze bleken in Tuni van twijfelachtige waarde te zijn.

Onze conclusie is dat wij de oorlog-gebeurtenissen in Rusland, ook al zo het nieuws er eenigen tijd onzekerst; uitzien, met het grootste vertrouwen kunnen afwachten. Aan het Oostelijk front bloedt Duitsland dood, en za het blijven doodbloeden!

VAREND NEDERLANI

BIJ de instelling van de nieuwe com missie van advies inzake het her stel van de Nederlandsche Koopvaardi en Scheepbouw op 17 Mei j.l. ver klaarde Minister Kerstens o.a.:

"Sinds het begin van den oorlog hebben de Nederlandse, Indonesisch en Chineseesche zeelieden van de Nederlandsche en Nederlandsch-Indisch Koopvaardij reeds meer dan 60 mil loen zeemiljen afgelegd. Elk etmaal voegen zij daar 55.000 zeemiljen aa toe, d.w.z. bijna tweemaal den evenaa rond.—Nederland blijft varen!

HIER IS RADIO ORANJE

DE Mofen kunnen wel radio-toestellen stelen, maar de Stem van Strijdend Nederland kunnen zij niet smoren. Wij zijn ons er van bewust, dat vele luisteraars weggevallen zijn; maar dit nieuwe blad is een aller-eerste poging, de plotseling ontstane gaping aan te vullen.

Radio Oranje staat voor de taak, zich aan te passen bij den gewijzigden toestand. In de eerste plaats moet Radio Oranje aan de vaderlanders, die met volslagen Mofenverachting blijven luisteren, datgene geven, waaraan zij in de huidige omstandigheden het allern meest behoefte heb-

ben; en dat dan weer in een vorm, geschikt voor mededeeling aan niet-luisteraars. Tijdens de overgangsperiode zullen wij noodgedwongen naar ons beste inzicht moeten experimenteren; de uiteindelijke vorm onzer uitzendingen is afhankelijk van de ontwikkeling der toestanden in Nederland, en van de wenken en wenschen die wij mogelijk vanuit Nederland zullen ontvangen.

Wij zullen bedacht zijn op twee dingen: het broodnodige te geven, en dat dan weer onder zoodanige voorzorgen dat het gevaar van luisteren in de mate beperkt wordt waartoe wij bij machte zijn. Een eerste maatregel in die richting is het voorloopig weglaten van de openingsmuziek. In het algemeen laten wij alles ver-

vallen, wat opsparing van toestellen door den vijand zou kunnen ver-makkelijken. Wat de inhoud der uitzendingen betreft, krijgt het daga-lijksch wereldgebeuren de voornaamste rol, waarbij wij het ons toch tot taak achten, de strekking der gebeurtenissen zoo kort en duidelijk mogelijk toe te blijven lichten, terwijl een samenvatting van het nieuws niet verwaarloosd zal worden. Strijdende Nederlanders, te land, ter zee en in de lucht, blijven aan het woord. Verder zullen medewerkers, die tot nu toe slechts tot u spraken nu ook voor u schrijven; dit nummer kwam reeds gedeeltelijk met hun medewerking tot stand Strijdend Nederland blijft strijden, met de daad, maar "Bob" ook met het woord!

WENKEN VOOR LUISTERAARS

HIERONDER volgen eenige praktische en technische raadgevingen voor luisteraars. Voor de radio-amateurs onder U zullen onze wenken weinig nieuws bevatten, maar andere luisteraars kunnen er wellicht hun voordeel mee doen.

Beweringen der Duitschers dat zij ieder radiotoestel met hun op auto's gemonteerde peilinstrumenten kunnen ontdekken, zijn absoluut onwaar. Een toestel kan slechts ontdekt worden als het geloven uitzendt. Dit doet een zendtoestel en die ontvangtoestellen welke, zoals het heet, genereren. Dit genereren veroorzaakt het geluid dat in de wandeling genoemd wordt: De Mexicaansche Hond. De toestellen die dat in sterke mate doen, zijn van het ouderwetsche "terugkoppelings-systeem." Lever die maar gerust aan de Moffen in.

Daarnaast zijn er vele toestellen in gebruik van het Superheterodyne type (ook wel genoemd Super, of Superhet) terwijl goed onderscheid moet worden gemaakt voor het Philips Super-inductie type, waarover hieronder meer.

De Superhet kunt U veilig blijven gebruiken zonder vrees voor ontdekking, indien U slechts de volgende eenvoudige wenken ter harte neemt.

Ten eerste: Gebruik geen dakantenne, maar span enkele meters draad in de kamer of maak een raamantenne.

Ten tweede: Scherm uw lampen goed af of laat dit door een vertrouwd amateur doen. Het is een heel eenvoudig werkje.

Ten derde: Voorkom het genereren door het plaatsen van een kleine condensator tusschen uw toestel en de antenne. Door deze maatregelen gaat het volume van uw toestel iets achteruit doch dit is eerder een voordeel dan een nadeel.

Met het Philips Super-inductie type of toestellen volgens dit systeem gebouwd, is de zaak nog eenvoudiger. Dit toestel kan door geen enkele peilwagen opgespoord worden. Dit geldt natuurlijk eveneens voor kristal-ontvangers.

Tenslotte nog enkele algemeene wenken.

Gebruik uw aardleiding als antenne door het aarde-contact los te maken, zoodat U enkele meters draad binnehuus gebruikt. Bovendien kan deze draad worden bevestigd aan een springveer-matras, hetgeen de antenne-capaciteit verhoogt.

Gebruik niet uw luidspreker maar bij voorkeur een koptelefoon. Hiervoor is geen speciale koptelefoon noodig; zelfs het orstuk van een gewone telefoon, zoals men die thuis heeft, of in de telefooncabines, zijn voor dit doel uitstekend geschikt. Heeft U geen speciale aansluiting voor koptelefoon op uw toestel en weet U niet hoe U de luidspreker door de koptelefoon vervangen moet, dan kan iedere vertrouwd amateur U helpen.

In de komende radiostrijd zijn onderdeelen van het grootste belang. Onderhoud of tracht in handen te krijgen goede radiolampen, electrolytische condensatoren (blokcondensatoren), onderdeelen voor kristal-ontvangers, en telefoons.

Indien U bovenstaande wenken ter harte neemt kunt U, alle valsche voorstellingen en bedreigingen ten spijt, veilig naar Londen luisteren.

SEYSS-INQUART voor Radio Hilversum. "Het woord Afrika heeft de verbeding van een groot aantal menschen opgewekt, omdat zij denken, dat Afrika, welks verlies de Duitschers zwaar getroffen heeft, een strategische nederlaag voor Duitsland beteekent." En zij hebben gelijk ook!

WAT ZULLEN DE MOFFEN MET DE GESTOLEN RADIO'S DOEN?



In verband met het tekort aan hout en arbeidskrachten zouden ze als grafsteenen gebruik kunnen worden.



Of ze zouden op de trams geplaatst kunnen worden, teneinde het Duitsche volk te dwingen naar Goebbels' propaganda te luisteren



Maar het is misschien nog beter om ze aan Mussolini te geven, teneinde zijn verdedigingswerken langs de Middellandsche Zee te versterken

De dammen: wekenlange voorbereiding door R.A.F.

VERVOLG VAN Blz. 1

De vloed uit den lekgeslagen Ederdam was even groot als die in het Roerdal; het land is hier echter vlakker dan in het Roerdal.

Den 18den Mei stonden Muelheim en al de steden tusschen Hannover en Karlsbad in Westfalen voor de waterstroming steeds door.

En het water stroomt naar zegen, dat als de vloed haar eerste schade heeft verricht, het daaropvolgende gebrek aan water, eveneens de nijverheid in deze streken ernstig zal storen. (Deze streek alléén produceert meer staal dan geheel Groot-Brittannië in de beste jaren vóór den oorlog, bijna twee derden van de geheele Britsche steenkolenproductie, en meer dan twee maal de totale Britsche cokesproductie voor de metaal-industrie.)

Het verkeer op de rivieren en de kanalen is van levensbelang voor al de Roer- en Rijn-industrieën. Nu deze dammen doorbroken zijn en het water uit de diepe bekken karakteristiek west-stroomt, zou de rivier de Roer zelf wellicht onbevaarbaar kunnen worden. Het zal bijna onmogelijk worden om het water-peil in de kanalen te handhaven. Het is tevens mogelijk, dat belangrijke industriële gebieden in de Roer- en Rijn-streek zelf onder water zullen loopen.

Naar verluidt, stond het overladen spoorwegnet van de Roer reeds den dag na den aanval op vele plaatsen feitelijk stil, daar de bruggen waggelden of door de vloed waren weggeslagen. Een tot nu toe ondenkbare ramp heeft een groote burgerbevolking, waaronder duizenden van Duitschland's bekwame en onontbeerlijke arbeiders, overvallen.

Berichten komen binnen over de tooneelen van wanorde en beroering, die zich afspeelden toen de vloed door de reeds zoo zéér door bommen geteisterde steden Muelheim en Duisberg stroomde—bij de samenvloeiing van Roer en Rijn—waar de schuikelders nu onder zijn gelopen. De Duitschers vreezen, dat de R.A.F. hen zal komen bestoken voordat de schuikelders vrij van water zijn.

Op 19 Mei toonde een verdere verkenningsvlucht, dat het industrie centrum Kassel gedeeltelijk onder water

stond. Kassel is een van de belangrijkste centra in Westfalen voor de wapenfabricatie en levert ook vliegtuigen, vliegtuig-onderdeelen, Dieselmotoren, U-boot onderdeelen, tanks en vele andere oorlogsbenodigdheden. Tweehonderdduizend man vinden er werk. Op 19 Mei werd officieel verklaard, dat de groote sluizen in de Roer te Duisburg (de grootste binnenhaven van Europa) in onmiddellijk gevaar verkeerden weggeslagen te worden. Op het Paul Bauemer-vliegveld te Duisburg was men gedwongen alle voorraden en uitrusting te evacueeren; en de belangrijke kolennijven en staalfabrieken van deze stad—80 km. beneden den Mòhne-dam—staan onder water.

De kokende Dortmund gestroomd—een nog grotere industrie-stad dan Kassel. Hierbij komt, dat het wegvoeren van een belangrijk deel van de machinerieën en de uitrusting van de Roer-industrie uitgesloten is wegens de door den oorlog sterk verminderde transportmogelijkheden.

De Mòhne-dam en Sorpe-dam beheerschen ongeveer 70 procent van de waterruimte van het Roerbekken. Voor zij gebouwd waren liepen de industrieën in de Roer altijd het gevaar in het drooge jaargetijde zonder water te zitten. Het Sorpe-reservoir alleen was pas na drie jaren gevuld. Nu deze reservoires plotseling leegloopen stroomt er uit den Mòhne-dam alléén 134.000.000 ton tegelloos vloeiend water, dat een georganiseerd watervoorzieningssysteem voor industrie of huishoudelijk gebruik volkomen onmogelijk maakt.

Over de Roer loopen belangrijke wegen en spoorlijnen, en de bruggen en sluizen loopen het grootste gevaar, daar zij een water druk moeten weerstaan, minstens tien maal zoo groot als voorheen.

Voor de Eder-dam gebouwd werd—dit grootste reservoir van Europa, bevat ongeveer 202.000.000 ton water—overstroomden de Eder en de Weser op regelmatig tijden. Deze dam voedde drie hydro-electrische centrales en een belangrijk pompstation in Bringhamen.

Een Zweedsche kraant wees er op, aldus Reuter, dat de vernieling van den Eder-dam het verkeer op het

belangrijke Weserkanaal stop zal zetten of zwaar zal bemoeilijken. En de vernieling van den Mòhne-dam berooft de Roer-industrieën, van hun zoo noodzakelijke voorraden zuiver water. Uitgezochte bemanningen van Lancaster-bommenwerpers hebben wekenlang getraind voor deze operatie. Zij wisten in volledige geheimhouding op een vliegveld, dat zovoel mogelijk van de buitenwereld was afgesloten. Slechts een half dozijn personen in de R.A.F. wist wat zij deden. En toen, in de vroege morgenuren van den 17den Mei, onder volmaakte weersomstandigheden, ondernamen zij de operatie. Het doel was om de gehele industrie van het Roerdal en een ander industriegebied meer naar het oosten, te teisteren door water, zoodat het reeds door vuur was geteisterd.

Om door verschillende aanvalen de massieve constructie der dammen uiteindelijk te kunnen vernielen, moesten de bemanningen met de grootste vuurharding en onverwoutbaarheid de hevige afweer trotseeren; zij vlogen op slechts 30 meter hoogte om de deelen te treffen. De mijnen zinken onmiddellijk tot een vooraf vastgestelde diepte en dreven vervolgens tegen de stuwdam om daar tot ontploffing te komen.

Een luitenant-vlieger kon precies overzien wat er met den Mòhne-dam geschiedde. "De commandant liet zijn mijn precies op de goede plaats vallen en een straal water schoot 99 meter hoog de lucht in. Een tweede Lancaster viel met dezelfde nauwkeurigheid aan, maar nog steeds was er geen breuk zichtbaar. Pas bij de volgende lading lukte de doorbraak." Een andere piloot zei, dat de waterstralen zoo krachtig waren, dat ze 60 meter horizontaal de lucht inspotten.

De Eder-dam werd in twee plaatsen doorboren. 9 Meter onder den bovenkant van den dam werd een gat geslagen. Een stroom water spoot eruit, en daaronder stortte een 9 meter hoge golf zich uit over het dal. 24 Uur later was de breuk even groot als die in den Mòhne-dam.

Op het ogenblik, dat wij dit schrijven, komen nog steeds berichten binnen over gestadig voortschrijdende verwoesting.